

# Hökarängen

Gården hökarängen, som stadsdelen är uppkallad efter, ligger vid Drevvikens västra strand. Den var ett torp under Farsta gård. Kanske ägdes den av någon livsmedelshandlare (hökar) inne i staden.

Stadsdelen Hökarängen är byggd på mark som staden köpte 1912 av Farsta gård.

## Tunnelbanan

År 1941, mitt under andra världskriget, beslutade Stockholms stadsfullmäktige att Stockholm skulle få tunnelbana. Då hade Stockholm en halv miljon invånare – utomlands använts en miljon invånare vara minimum för att bärera en sådan satsning. År 1950 var linjen Slussen–Hökarängen klar. Hökarängens station ritades av Peter Celsing.

## Grammatiksenhet

År 1939–1943 genomfördes en stadsplaneläggning för de blivande stadsdelarna Gubbängen och Hökarängen. Tävlingen ledde till att nya engelska idéer om grannskapsenheter och stadsdelssentra, »community centers», som nägra år tidigare utvecklats i Årsta, fick prägla planeringen också i Hökarängen. Isolering och anonymitet, som man ansåg att storstaden fördel med sig, skulle motverkas. Genom att planera för lokal gemenskap skulle demokratin stärkas och människors gruppkänsla och vilja till samarbete utvecklas.



Torget i Hökarängen med høghuset, fontänen och ett spirande pilträd. Foto ateljélundahl, 1950-tal



Torget i Hökarängen med høghuset, fontänen och ett spirande pilträd. Foto ateljélundahl, 1950-tal

Fotografer i Stockholms gatu- och fastighetskontor

## Summary

Ett bestående resultat av tävlingen blev att det stora Gubbängsfältet lämnades orört och fick bildas gräns mellan stadsdelarna.

## Sveriges första gågata

Hökarängens centrum är en genombantrad med spetsiga bursspråk, ritat av David Helldén, markerar fonden för Sveriges första gågata, etthetbilfritt affärsstråk med träd och soffor enligt samma idé som den nya Sergelgatan i det blivande Hötorgs city. Affärshusen, också ritade av David Helldén, vänder skyttlöstronen mot gägatan och har påfart från baksidan.

Torget med murar, stensättning, träd, fontän och bassäng utformades av arkitekt Erik Glemme. En planerad låg bebyggelse vid torget med restaurang och biograf utfördes aldrig. Matvaruaffären är av senare datum. Under senare år har Hökarängens centrum ägnats särskild omsorg. Husen har målats om i de ursprungliga färgerna. Balkonger, markiser och belysning har återskapsats och gågatans butiker har fått nya skyltar i femtalsmodell.

## Trångbott

För att härbärgera mänmiskor – familjer och ensamstående – i sociala, ekonomiska och andra svårigheter, inreddes i Veckodagsområdet ett begränsat antal provisoriska

Ett genomgångsbostäder med mycket låg standard. Tvärumslägenheter med kök och badrum byggdes om till enrumslägenheter där badrummet fick bli kök. Lägenheterna utrustades med vedspis och saknade centralvärme. Det är därför som takåsarna är krönta av en rad skorstenar, något man inte ser på andra hus i området. Där stodades på 1950-talet de sista nödbostäderna i Stockholm och följden blev en koncentration av problem som det tog många år att bli av med.

## Hög standard

Normalbostäderna i Hökarängen och andra liknande områden framstod på sin tid som ett föredöme i Europa, som själva kärmán i folkhemstanken. De byggdes strax innan det industriella byggandets storstkalighet och anpassningen till den växande bilismen slog igenom, och de representerar det bästa i 1900-talets svenska bostadshygge. Hökarängens invånare bor i välbyggda tvåkuperad, orörd natur – skogsdelar med tallar och blåbärsträd, björkbackar och ängsmark med vildrosor och fläder – på 15 minuters tunnelbanerresa från Stockholms centrum.

rest of Europe. They are characterized by good craftsmanship, carefully designed details, and profuse artistic decoration.

The inhabitants of Hökarängen live in well-built houses of two or three storeys, gently placed in undulating, untouched landscape – copses of pines and bilberry bushes, birch-clad slopes and meadow-land with wild roses and elders – just 15 minutes by metro from the centre of Stockholm.

In 1939–1943 there was an urban planning competition for the future districts of Gubbängen and Hökarängen, influenced by new English ideas about neighbourhood units and community centres. By planning for local community, democracy would be strengthened and people's group sentiment and willingness to cooperate would be developed. Hökarängen centre is a well-thought out setting with many good qualities. An attractive highrise