



Vet Ni att...

...i kvarteren häromkring på 1700-talet bodde hantverkare, skutskeppare och andra småborgare. Fjällgatan var den "fina" gatan där sjökaptener bosatte sig med utsikt över hamnen och inloppet. Några av tomterna sträckte sig upp till Stigbergsgatan, som länge förblev en bortglömd avkrok.

Just den här trädgården ägdes på 1700-talet av tröjvävare Anders Berg. Han ägde trähuset Fjällgatan 32 och lät bygga flera hus på sin tomt. Det lilla lusthuset i täppan byggdes efter Anders Bergs tid. 1776 står det i vindflöjeln. Det stora trädet är en lönn.

Trädgården kallas Anna Lindhagens täppa. Anna Lindhagen (1870–1941) var yngst i en syskonskara av begåvade pojkar som till skillnad från henne fick ta studenten. Hennes pappa var justitierådet Albert Lindhagen, drivande kraft bakom 1866 års stadsplaneförslag. En av bröderna hette Carl Lindhagen och blev borgmästare i Stockholm. Anna Lindhagen tog examen som Röda korssyster 1890 och arbetade bl a som inspektris vid Stockholms fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå. Hon arbetade för fred och kvinnlig rösträtt, och hon var den första som förde fram tanken på samhällshjälp åt änkor och föräldralösa barn. Det var också hon som tog initiativ till koloniträdgårdsrörelsen i Stockholm. 1911–1923 var hon ledamot av stadsfullmäktige. Hon verkade för att äldre bebyggelse i Stockholm och särskilt de enkla och anspråklösa stugorna och trädgårdarna kring Sista Styverns trappor skulle bevaras. Gammaldags prydnadsplanter, krydd- och medicinalväxter och stockholms-traktens vilda flora låg henne särskilt om hjärtat.

I hennes bostad på Fjällgatan 34 finns idag ett litet museum, Stigbergets Borgarrum, som hon själv inrättade. Det visar hur en borgarfamilj levde här omkring 1850.

Det är ett önskemål att täppan för framtiden får bevara sin karaktär av halvt förvildad gammaldags trädgård, just så som Anna Lindhagen ville.



Tavlan är uppsatt av Stockholms gatu- och fastighetskontor i samarbete med Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning.
www.stockholm.se